

MISSIONS KYRKAN



Lidköping

Nr. 2 årg. 72 | juni - 31 augusti 2018



Sommar 2018



Krister Liljegren
Föreståndare
telefon: 0510-301281
krister.liljegren
@equmeniakyrkan.nu
Måndag ledig dag



Yvonne Jureheim
Diakon
telefon: 0510-301282
yvonne.mk@lidkoping.org
Fredag ledig dag



Samuel Östersjö
Pastor barn & unga
telefon: 0510-301284
samuel.ostersjo@gmail.com
Måndag ledig dag



Tony Johannesson
Vaktmästare
telefon: 0510-301283
tony.vaktis1@gmail.com
månd-torsd 7-16



Rebecka Appelfeldt
Kommunikatör
telefon: 0510-301286
missionskyrkan@lidkoping.org
tisd, tors 8-15
onsd 8-16



Linnéa Keihag
Ungdomsledare
telefon: 0510-301285
mobil: 0730-934979
linneakei@gmail.com
Måndag ledig dag

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING

Programblad för Lidköpings
Missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke

Tidningskommittén:

Rebecka Appelfeldt, Inghar Främberg,
Kristina Ek, Håkan Hellbergh

E-post: hakan.hellbergh@gmail.com

Manusstopp för nästa nr.: 26 juli.

*Församlingens
ordförande*

Lars Stenseke

Loggatan 5
531 42 Lidköping
mobil: 0707-706219

kassör:

Gunnar Andin

Sunnersberg Ängebacken,
53198 Lidköping
mobil: 0706-611036

*Equmenia Lidköpings
ordförande:*

Alida Holm

Torstensgården 6
53194 Järpås
alida.holm@gmail.com

kassör:

Simon Hahl

Sjöskogsgatan 5 53133
Lidköping
mobil: 0708-632279

Församlingsinformation

Hemgångna

Rolf Olofsson

Född 20 juli 1934, död 4 april 2018.

Begravningsgudstjänst i Hoppets kapell
27 april.

Gunnar Svensson

Född 1 april 1925, död 9 april 2018.

Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
4 maj

Vi gratulerar

Juni

4 Astrid Björling 99 år

Juli

24 Kristina Lindahl 75 år

Augusti

10 Susanne Tuvehagen 60 år

17 Franke Otterberg 91 år

31 Johan Lindahl 50 år

De anställdas semester

Vecka:

- 25 Yvonne, Rebecka
- 26 Yvonne, Rebecka, Linnéa
- 27 Yvonne
- 28 Krister, Samuel, Tony
- 29 Krister, Samuel, Tony, Linnéa
- 30 Krister, Samuel, Tony
- 31 Krister, Samuel, Tony, Rebecka
- 32 Yvonne, Rebecka, Tony
- 33 Rebecka, Tony

Bön för alla

Tisdagar kl 10.00

Juni: Baptistkyrkan

Juli: Uppehåll

Augusti: Frälsningsarmén

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING

Esplanaden 3, 531 50, Lidköping

E-post: missionskyrkan@lidkoping.org

Hemsida: www.mklidkoping.se

Expedition: tel. 0510-301280

TRUVEGÅRDEN:

För uthyrning: tel. 0733-187778
(Sonja Bergenwall)

HASSLÖSA MISSIONSHUS

För uthyrning: tel. 0510-50584 (Hans
och Kristina Ek)

SKOGSHYDDAN

tel. 0510-24842

Församlingen:

Bankgiro 983 – 0324
Offerkonto 8314-7440105765

Swish-nummer:
kollekt/gåvor: 123 696 83 58
kyrkkaffe/servering 123 640 60 86

Equmenia:

Bankgiro 5306-7187
Swish-nummer 123 576 31 56
Bankkonto 8314-7 3307694-4

Omslagsbilden: foto Håkan Hellbergh

Pastorns Ruta

Äntligen!

Så löd överskriften till vår Facebook-bild i Missionskyrkans flöde en solig och varm torsdag. Vi var tre bleka och solhungeriga medarbetare som för första gången kunde ta lunchens kaffe utomhus. Sådana bilder gillar vi! Det blir fler likes på bilder där det finns ansikten, även om de är vinterbleka. Nu fanns säkert också ett kollektivt äntligen hos dem som såg bilden, ett äntligen inför att kylan gett upp och man kan vara utomhus igen, utan att frysa.



Ordet äntligen åstadkommer en utandning efter att det är sagt, pröva att säga det så märker du hur lungorna tömmer sig efteråt och axlarna sjunker ner. Äntligen uttrycker uppfylld väntan och längtan. En seger över både omständigheter och långa tider av uthållighet. Etymologiskt kan man tänka att ordet grundar sig i att något har nått sin ände. Endlich på tyska. Äntligen är både lite melankoliskt och hoppfullt på samma gång, ungefär som den svenska våren och sommaren. Det både sörjer och gläds på samma gång, sörjer kampens pris, gläds över segerns sötna.

Första gången ordet äntligen förekommer i Bibeln är i 1 Mosebok 2:23 där meningen; "den här gången" också kan översättas med äntligen eller till slut. Så görs också i Svenska Folkbibeln -15.

Då sade mannen:

"Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött.

Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen"

Den första människans glädje över att väntan på att en av samma art ska finnas är över, nu behöver hon inte vara ensam längre.

Jag tror att ordet tillhör människornas begreppsvärld, inte Guds eller djurens. Det tillhör vår lott som människor att hoppas, längta, inte vara säker, tro på förändring mm. Så sker förändringen, kylan släpper sitt grepp bokstavligt och bildligt och vi kan andas ut det förlösande, äntligen. När vi ber till Gud så är det många gånger med en förhoppning om ett äntligen.

"Uppfylld längtan är ett livets träd", utropar Ordspråksboken. Genast tänker jag på eken som jag tycker är det vackraste bland alla träd. Särskilt när det alldeles nyss har slagit ut sina lysgröna löv och fångar vårsolens strålar. Så när vi går ut i grönskan så kan vi när vi ser träden tänka och be, Gud låt min längtan få slå ut i ett livets träd.

Krister Liljegren

Kvinnofrukost

Lördagen den 10 mars, en vintrig vårdag, tar jag mig till Missionskyrkan för att avnjuta vårens bästa frukost. Idag ska vi få lyssna till en föreläsning av Magda Hane, som arbetar som diakon bland kriminella och missbrukare i Norrtälje. Det är redan fullt i korridoren och det ligger en förväntan i luften. I festsalen står frukosten uppdukad och väntar på oss. Det finns bland annat hembakt bröd, ägghalvor, underbara pålägg, yoghurt med müsli, kaffe och frukt.

Så blir det dags att lyssna till Magda. Hon berättar att hon är född och uppvuxen i Dalarna. Efter avslutad skolgång började hon arbeta som inköpschef på HM. Detta gjorde att hon snabbt kom in i en flott och förmögen gemenskap. Där hade hon allt man kan önska sig. Så mötte hon kärleken i form av en rik italienare. De flyttade till en herrgård på landet där de hade hästar och hundar. Magda började arbeta mer och mer och tillslut hamnade hon i utbrändhet. Maken började under denna tid att kontrollera henne alltmer. Tillslut blev hans beteende psykopatiskt. Efter en tid fick Magda hjälp av vänner i stallet så att hon kunde ta sig ur sin destruktiva situation. Nu hade hon ingenting och blev tvungen att börja om. Hon började arbeta i ett stall och öppnade egen klädesbutik. I detta läge var hon återigen nära på att bränna ut sig.



Redan tidigare hade en längtan efter Gud tänts i Magdas hjärta men nu kände hon hur hon verkligen behövde honom. Hon ropade efter Gud. Genom ett tips fick hon kontakt med Pingstkyrkan. Där samtalade hon med pastorn och började gå på gudstjänster och samlingar. Efter ytterligare en sjukskrivning fick Magda tillslut ro att verkligen finna Gud och 1999 började hon läsa till diakon. Hon som en gång levde det flotta livet lever idag med att hjälpa de utslagna i samhället. Resan genom livet har varit tuff och hon avslutar med att säga: "Mitt liv har gjort mig till den jag är idag! Våga vara svag. Gud älskar dig och mig precis som vi är". De orden bär jag med mig när jag lämnar kyrkan på väg hem.

Marie Andersson

Församlingen står nu inför stora ekonomiska utmaningar och vi behöver din hjälp och ditt engagemang för att hitta bra och konstruktiva lösningar.

Församlingens styrelse inbjuder därför dig till ett **EXTRA** möte om församlingens ekonomi torsdagen den 14 juni kl 19:00 i Missionskyrkan



Café KONTAKT

Varje tisdag kväll mellan kl. 18.30 och 20.00 har svenskar och flyktingar i alla åldrar träffats på Café KONTAKT i Missionskyrkan. Ett 50-tal personer har träffats för att umgås och lära känna varandra. Det har varit full aktivitet i hela kyrkan. Man har fikat, spelat pingis, sjungit, tränat språk, spelat spel och mycket annat.

Jag träffade Hejrat och Saber på Cafét en tisdag kväll i april och ber Hejrat berätta sin historia om hur han hamnade i Lidköping. Hejrat är född i Afghanistan och bodde där till 6 års ålder. Hans pappa var med i kriget, blev förföljd och efterlyst, därför tvingades familjen fly till Iran. Det var inte lätt att leva i Iran. Livet och vardagen blev svår för familjen. Hejrat beskriver hur det kändes att inte kunna språket och göra sig förstådd, att inte ha rätten till arbete utan tvingas arbeta svart för att försörja familjen. Barnen fick inte möjlighet att gå i skolan. Hejrat började därför arbeta med att sälja varor som kyckling och tuggummi och bidrog på så sätt till familjens försörjning. Det blev långa arbetsdagar för en åttaåring. ”Jag gick hemifrån klockan åtta på morgonen och kom hem klockan tio på kvällen” berättar Hejrat. När han var 18 år kunde han skaffa sig ett yrke som keramiker och fick ett mer organiserat arbete men det var fortfarande svårt att leva då han inte alltid fick ut sin lön. Eftersom han var från Afghanistan fick han inte handla mat och andra saker som var nödvändiga i butikerna, det gjorde att han inte såg någon framtid i landet.

Han bodde 22 år i Iran innan hade flydde till Sverige. ”Jag promenerade från Iran till Turkiet och fortsatte till Grekland, sedan kommer jag inte ihåg resan men hamnade i Malmö” berättar Hejrat, detta var ca två år sedan. Han har flyttat runt i landet och har bott i Malmö, Göteborg, Borås och bor nu i Lidköping sedan två år. Idag går Hejrat i skolan tre dagar i veckan och läser svenska. Språket är svårt att lära sig ”man måste prata och använda språket för att lära sig” säger Hejrat. ”Därför är det bra att kunna träffas på cafékvällarna så jag får träna språk och lära känna andra flyktingar och svenskar”. Han trivs bra i Lidköping och vill bo kvar i Sverige.

Jag ber Hejrat berätta om hur han ser på framtiden. Han hoppas kunna arbeta med keramik och mosaik, han vill också skaffa familj och vill se sina barn gå i skolan och växa upp här i Sverige. ”Jag är tacksam för den hjälp vi får här i Sverige. Min pappa är död men min mamma, bror och syster bor kvar i Iran och jag önskar att de skulle kunna komma hit så vi får träffas och vara tillsammans.”

Kristina Ek



Hejrat (t.v.) och Saber på Café KONTAKT

Juni

1 Fredag

20.00 YOUTH
avslutning

2 Lördag

16.00 KONFA
avslutningsfest

3 Söndag

11.00 GUDSTJÄNST
Kristen Liljegren,
Gunvor Artéus, kyrkkaffe
Samtidigt konfirmations-
gudstjänst i Pingstkyrkan

5 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
i Baptistkyrkan

10 Söndag

11.00 GUDSTJÄNST
Kristen Liljegren,
Hanna Amnerud, kyrkkaffe
16.00 VÅRKONSERT
med LKM på Skogshyddan

13 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
Skogshyddan

14 Torsdag

19.00 EXTRA MÖTE OM
FÖRSAMLINGENS EKONOMI
se sidan 5

17 Söndag

11.00 TEMAGUDSTJÄNST
Ingemar Lindahl, kyrkkaffe

19 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
i Baptistkyrkan

20 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
Skogshyddan

22 Fredag

15.00 MIDSOMMARFIRANDE
Skogshyddan

24 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
på Skogshyddan.
Kristen Liljegren, Hanna och
Lotta Amnerud, kyrkkaffe

26 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
i Baptistkyrkan
19.00 SAMTAL OM TRO I JUNIKVÄLLEN
på Skogshyddan

27 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan
19.00 SAMTAL OM TRO I JUNIKVÄLLEN
Skogshyddan

28 Torsdag

19.00 SAMTAL OM TRO I JUNIKVÄLLEN
på Skogshyddan

Juli

1 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
på Frälsningsarmén
Mikael Borg

och möten

4 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

8 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
i Missionskyrkan
Sara Dahlberg

11 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

15 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan

18 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

22 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
på Frälsningsarmén

25 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

29 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
i Missionskyrkan
Arne Brännström,
Yvonne Jureheim

Augusti

1 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

5 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan
Sara Dahlberg

7 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
på Frälsningsarmén

8 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

14 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
på Frälsningsarmén

15 Onsdag

15.00 SOMMARKYRKFIKA
på Skogshyddan

19 Söndag

10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
på Skogshyddan
Krister Liljegren,
Yvonne Jureheim, kyrkkaffe

21 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
på Frälsningsarmén
19.00 PARTIUTFRÅGNING
på Skogshyddan

22 Onsdag

19.00 PARTIUTFRÅGNING
på Skogshyddan

26 Söndag

11.00 GUDSTJÄNST
Joel Appelfeldt, kyrkkaffe

(Forts. på sidan 10)

(Forts. från sidan 9)

28 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
på Frälsningsarmén

September

2 Söndag

11.00 GUDSTJÄNST
Krister Liljegren, kyrkkaffe

4 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
i Pingstkyrkan

9 Söndag

11.00 GUDSTJÄNST
Krister Liljegren, kyrkkaffe

11 Tisdag

10.00 EKUMENISK BÖN
i Pingstkyrkan
18.30 CAFÉ KONTAKT
Start

12 Onsdag

18.30 ALPHAKURS
Start



GDPR

Den nya personuppgiftslagen, GDPR, innebär en uppstramning av hur organisationer hanterar information som kan knytas till en fysisk person.

Vi har arbetat med detta under en tid för att se till att vår kyrkas hantering av medlemmar och deltagares uppgifter behandlas korrekt och säkert. Exempelvis har församlingens matrikel flyttats från en lokal databas till Equmeniakyrkans "Repet" för att få bättre skydd mot intrång och spridning.

För den som vill läsa mer om vilka personuppgifter församlingen hanterar och på vilket sätt finns ett informationsdokument på vår hemsida www.mkklidkoping.se och på expeditionen.

Alphakurs

10 kvällar i Missionskyrkan vecka 36-46

Har du frågor om kristen tro – gör som så många andra Lidköpingsbor och miljontals människor över hela världen – gå en Alphakurs! Alpha är en grundkurs i kristen tro där samtal och gemenskap utgör en trygg miljö för att tillsammans utforska livet.

Kurstillfällena är ca 2 timmar långa med föreläsning, samtal och enkelt fika.

TILLSAMMANSHELG

22-23 september

Nu är det dags att anmäla sig till Tillsammanshelg på Sjöhaga ungdomsgård, Timmersdala! Vi startar på lördagen med drop in mellan klockan 09.30-10.00 och avslutar med kyrkkaffe och korvgrillning efter Gudstjänsten på söndag.

Kan du bara på lördag så är det också möjligt.

Ta chansen att umgås med nya och gamla vänner med lite "gött häng" och god mat.

Pris för helgen: Barn upp till 6 år gratis, barn 7-12 år 200kr från 13 år och uppåt 400kr.

Pris för bara lördagen: Barn upp till 6 år gratis, barn 7-12 år 100kr från 13 år och uppåt 200kr.

Tycker du det är bekvämare att bo i egen husvagn så finns utrymme för det.

Sista anmälningsdag är 10/9 Anmälan lämnas till församlingsexpeditionen eller via mail missionskyrkan@lidkoping.org

Det går även bra att ringa expeditionen tel. 30 12 80
Avgiften betalas in till församlingens Bg 983-0324
senast sista anmälningsdatum 10/9

Har du frågor ring:

Marie Nytomt 0732- 04 50 86

Camilla Liderud 0702- 12 48 63 eller

Therése Karlsson 0702-90 98 58

Väl mött!

Marie, Camilla och Therése

Våra missionsprojekt

I sitt arbete med yttre missionen stöder Lidköpings missionsförsamling projekt i Mexiko och Ecuador. Dessutom samlar vår söndagsskola in pengar till en söndagsskola i **Nicaragua**. På Skogshyddan stöder Lilla Boden Equmeniakyrkans projekt i **Libanon och Syrien**, för att barn i flyktingläger och inne i Syrien, ska kunna gå i skolan.

Mordokajhuset i **Mexiko** är en plats där utsatta kvinnor och deras barn får hjälp att börja ett nytt liv. Huset drivs av en församling i Tampico. För tillfället är det en kvinna och hennes 6 barn som bor i huset. Mamman arbetar och alla barnen går i skolan.

Projektet vi stöder i **Ecuador** är helt nytt för oss, men har funnits bland Equmeniakyrkans projekt. Det heter ”stipendier till pastorskandidater” och innebär att de som studerar teologi har en möjlighet att söka ett stipendium från vår samarbetskyrka, Pactokyrkan (La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador). Pastorskandidaterna studerar på ett seminarium i huvudstaden Quito och gör sin praktik i någon av Pactokyrkans församlingar.

Pastorskandidaterna har möjlighet att söka ett stipendium på 50 dollar per månad som stöd för studiekostnaderna. Tre av studenterna läser på heltid. De heter Estefanie, Estalin och Hamilton. De är alla i 20-årsåldern och kommer från enkla förhållanden. En av Equmeniakyrkans missionärer i Ecuador, Petter Hermansson, är en av dem som finns nära pastorskandidaterna och stöder dem i den utmaning de står inför.

Margareta H-L



Lilla Boden

Årets insamling i Lilla Boden på Skogshyddan kommer även detta år att delas mellan projekten Fred i Syrien och Skolbarn i Libanon. Båda projekten drivs av Equmeniakyrkan i samarbete med NESSL (Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon)

Projektet ”Fred i Syrien” handlar om att stötta elever inne i Syrien. Cirka 25 procent av barnen inne i Syrien beräknas kunna gå kvar i sin skola, men behöver hjälp med att betala skolvavgift samt stöd för inköp av skoluniform och skolväska.

Projektet ”Skolbarn i Libanon” handlar om att ge skolgång till syriska barn som bor i flyktingläger. För närvarande har man sex skolor med cirka 650 elever. Varje skola har sin egen prägel beroende på den situation där den befinner sig. Barnen läser enligt syrisk läroplan och flera av lärarna är själva flyktingar.

Margareta H-L

ekumenia

LIDKÖPING

Youth/Tonår

Tjej & killkväll

I slutet på mars månad hölls ett ekumeniskt evenemang av det större slaget i form av en tjej-&-killkväll i Pingstkyrkan Lidköping. Eventet arrangerades av oss, Oneighty Lidköping, UNIGHT Tibro, Nitton19 Mariestad och CHANNEL Töreboda i samarbete med Pingst Ung. Johannes Widlund och Caroline Bergman var kvällens inbjudna gäster och talare som tillsammans bjöd på en rad kloka tankar och svar på svåra frågor under en gemensam panel. Efter det fortsatte kvällen med separata seminarier och lovsång för killar och tjejer. En riktigt lyckad kväll på så många vis och som avslutades på café Kaj med mängder av ungdomar och underbar gemenskap. Repris på det, tack!

Hönökonferensen

Datumen att lägga på minnet i år är 7 - 15 juli. Då befinner vi oss som vanligt på Hönö i Göteborgs underbara skärgård! Konferensen kompletteras naturligtvis med glass, bad, förhoppningsvis mängder med sol och fantastiskt umgänge! Vårt nya hyrhus rymmer 15 lyckligt lottade tonåringar, men om man ska få en plats måste man vara snabb - det är först till kvarn som gäller. Håll utkik efter mer detaljer! Räknar du inte längre dig själv som ungdom, är du ändå varmt välkommen att delta i konferensen, om så bara som en dagsutflykt. Rekommenderas starkt!

Festivalen Frizon

Succén fortsätter. Med sina nu 21 framgångsrika år på nacken, kan vi stolt säga att vi återigen drar ihop ett gäng som åker upp på musikfestival den 9 - 12 augusti. Vi tror även på kanondagar här och uppmanar verkligen dig från 16 år att haka på! Konsertspelningar varvat med grymma möten och talare, bön och tillbedjan, aktiviteter och andra taggade folk. Häng med!

(Forts. på sidan 14)



Konfirmation

26 - 29 april befann sig våra konfirmander på konfaläger, kanske konfaårets höjdpunkt då vi spenderade intensiva men sköna dagar i Munkaskog. Både Tibro mission och pingst deltog, och även Hjo gjorde oss sällskap vilket var riktigt roligt och bidrog såklart till utvecklade men även nya gemenskaper. Vi hoppas verkligen att det varit en långhelg som har satt djupa avtryck i deras hjärtan som de alla ska bära med sig länge - kanske för resten av livet. Alla böner för de här härliga ungdomarna är innerligt uppskattade, så be gärna.

Konfirmationshögtiden hålls den här gången den 3 juni och i Pingstkyrkan! Detta på grund av att konfirmationsläsningen detta läsåret varit gemensam mellan våra församlingar och beslutet tagits att festligheterna med konfirmandernas familjer kommer att äga rum i Missionskyrkans lokaler. Ännu ett år har alltså snart hunnit att rusa förbi och det är med blandade känslor vi avtackar våra goa åttondeklassare! Vill du se deras fina ansikten och vara med under själva konfirmationsakten ska du alltså komma ihåg söndag den 3 juni i Pingstkyrkan.

För höstens nya grupp är det från och med nu fritt fram att lämna in intresseanmälan till oss ungdomsledare och pastorer. Ska du börja åttonde klass i år, eller känner du någon som gör det och är intresserad av eller bara vill veta mer om kristen tro? Då är kanske konfirmation något för dig? Tveka inte att höra av dig till oss!

Scout

Äntligen närmar vi oss sommaren och årets scoutläger! Platsen för lägret är Åsengården som är en av Equmeniakyrkans lägergårdar och ligger naturskönt vid sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Vi i Equmenia scout Lidköping anordnar lägret tillsammans med ett gäng kårer från Göteborgs- och Boråstrakten.

Lägret är 5 dagar och startar på lördagen den 16:e juni direkt efter att skolan slutat. Temat är Glöd och anknyter både till glöd från eld men också glöden inom oss. Förhoppningen är att vi får träna på att leva ute i naturen och laga mat över öppen eld, ha kul med varandra i lekar och tävlingar, samtidigt som vi också får dela med oss av vår inre glöd om tro och livet. Alla får vara med. I scout har vi ingen avbytbänk.



Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand

Södra Kyrkogatan 10
Tel 0510-285 80

Auktoriserad av
Sveriges Begravningsbyråders Förbund.



**Kunnig
hjälp.
Ansvar,
Omtanke.**

Kinnarps

interior

InredningsCenter
i Väst AB

En bra dag på jobbet

Skaragatan 44, Lidköping
Tel 0510-48 40 30



interflora^{reg}

Röda rosor är
vägen till allas
hjärtan!

Johannebergs

Blomsterhandel
Skaragatan 44, Lidköping, 0510 217 55



Bilda

Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle

Stefan Alvelod:s El AB

070-32 85 982 Vinninga

Elinstallationer

Vi finns för dig!

Alla ställs inför frågor som kräver juridisk kompetens. Vi hjälper dig med bl.a. bouppteckning, boutredning, testamente, arvskifte, sambofrågor och gåvobrev.

Välkommen att kontakta oss på tele: 0510-54 55 00.

Sparbanken Lidköping

